

Samen zijn we helden: zijn dertig voorbeelden genoeg?

Samen zijn we helden!



Ayob en Hamieda: nooit meer weg uit Koningslust (7 mei 2008). Maryam en Vera delen elkaars geheimen (10 juni 2009).



Merdali en Gertie: goede burens zonder veel woorden (29 juli 2009). Faysal: inburgeren in de klas en op het voetbalveld (12 maart 2008).

door Patrick van 't Hooft

De eerste aflevering van deze serie stond in december 2007 in Heldens Nieuws, en dit is de allerlaatste. Dertig keer lieten wij allochtone en autochtone inwoners van Helden, en later Peel en Maas, aan het woord over samen leven in onze gemeente. Dat blijkt meestal prima te gaan.

Laten we er geen doekjes omwinden: nogal wat inwoners van Peel en Maas denken negatief over mensen van niet-Westerse afkomst. Dat was destijds ook de reden om te beginnen met deze artikelen - die aanvankelijk overigens alleen in Heldens Nieuws

verschenen. Bewust kozen wij voor een reeks positieve verhalen over medeburgers die in onze gemeente hun best doen er iets van te maken. Het zijn uw buurt- of dorpsgenoten, afkomstig uit landen als Somalië, Polen, China, Kosovo, Afghanistan, maar ook inwoners van Turkse of Marokkaanse oorsprong die al bijna een leven lang hier wonen. Sommige mensen zullen zeggen dat wij met deze artikelen de ogen sluiten voor wat zij noemen het 'allochtonen-probleem': "Ze zetten alleen maar de positieve uitzonderingen in de krant, maar over de rest hoor je ze niet." Maar zijn het niet juist deze critici die de ogen sluiten voor al

deze medeburgers die vaak met bewonderenswaardig succes hun leven hier - vaak onder heel moeilijke omstandigheden - opbouwen? Hopelijk hebben we met deze artikelen bereikt dat meer mensen zich openstellen voor elkaar. Dertig voorbeelden, het hadden er met gemak meer kunnen zijn. Hieronder nog éénmaal een greep uit de voorbije serie. Kijk nog even naar de foto's van uw medeburgers. U kunt ze morgen tegenkomen.

Alle dertig artikelen die sinds december 2007 zijn verschenen, zijn te vinden op www.samen-zijnwehelden.nl, onder 'reportages'.



Sercan sloot de 'vrede van Houbenslag' (6 mei 2008). Ferry Amimi: "Respect voor ouderen zit in onze cultuur" (31 maart 2010).



Mesut en Souel: Samen op de bres voor Midzuidershof (11 maart 2009). Nederlanders vinden de weg naar de 'Marokkaanse winkel' in Panmingen (3 februari 2010)



Een slaapkamer voor Bülent op sportpark Kerkeböske (2 juni 2010), Said, een Kesselse Somalier die zijn kansen pakt (17 februari 2010).